

## Ingeburgerd?!



Hij heeft een speciaal plekje in mijn hart. Hij zat ook wel ruim 2 jaar in mijn klas. Het leren wilde niet lukken... Dat was in Syrië al zo. Hij kon niet goed lezen, maakte enorm veel spellingsfouten (en bleef die ook hardnekkig maken), kon zich niet zo goed concentreren en zijn spanningsboog was erg kort. Als hij hier was opgegroeid had hij vast een goedgevulde rugzak en hééééél veel stempeltjes gekregen..!

Het probleem was nou juist dat hij niks meer had toen hij hier kwam. Ja, alleen een hoofd vol zorgen en verdriet.

Er moest voldaan worden aan de inburgeringsplicht. En inburgeren betekent: Nederlands leren op A2 niveau op alle gebieden: luisteren, spreken, lezen en schrijven! En daar ging het mis. Na 1,5 jaar verzuchtte hij tijdens een les 'pffffff, vandaag veel nieuwe woorden..!' En dan te bedenken dat die woorden al zo vaak voorbij waren gekomen.

Ik las ergens: "Inburgeren doe je niet met instanties, maar met burgers". En dát is hem juist wel erg goed gelukt!

Hij verscheen in elke les en op elke afspraak stipt op tijd en als hij verhinderd was, stuurde hij een appje. Dat dat appje vol spellingsfouten zat, maakte natuurlijk niks uit! Als zijn kind ziek was, liep hij gewoon naar de juf om dat te melden. Toen hij een keer per ongeluk de post van de buurvrouw had geopend en er te laat achter kwam dat het niet voor hem bestemd was, bracht hij de post mét een grote bos bloemen én excuses naar de buurvrouw. Wat zal hij hebben gestotterd en gestunteld, maar wat waren zijn woorden gemeend!!

Hij heeft zelfs iemands leven gered toen hij met maar 1 persoon in een verder lege bus naar huis zat. Hij zag dat de man niet goed werd en is in alle haast naar de buschauffeur gerend. Die heeft hij zo goed en zo kwaad als hij kon duidelijk gemaakt dat hij de bus moest stoppen en dat 112 gebeld moest worden. Naderhand was hij gefrustreerd en somber. "Ik wist niet goede woorden." Maar: Het is dankzij hem wel goed afgelopen met deze passagier..!

Inmiddels heeft hij alle examenonderdelen 4 keer afgelegd. Hij is ook even zovele keren gezakt. In Nederland is het zo geregeld dat je 4 keer moet bewijzen dat je het niet kunt en dan kan je ontheffing aanvragen. Wat had ik hem dit proces graag bespaard. Hij voelt zich nu mislukt.

Als je het mij vraagt, is juist *hij* wel ingeburgerd!

Vorige week kreeg ik een appje van hem. Of we weer eens koffie konden drinken, we hadden elkaar zo lang niet gezien!

Terwijl ik hem op het plein voor Rotterdam CS stond te appen dat ik er was, werd ik op mijn rug getikt. En daar stond hij al. Met een stralende lach én... een bos gele tulpen!!