

Familie?!



Daar zaten we dan op een terrasje. Mijn oud-cursist en ik.

“Je bent als mijn zus”, zei hij. “Lijk ik op jouw zus?” vroeg ik. “Nee, ik heb geen zus in Nederland. Ik wil altijd naar familie, maar dat kan niet. Maar *jij* bent als mijn zus. Ik ben blij met jou koffie drinken, gezellig!”

Wat een grote woorden. Ik was er stil van. Hij meende het uit de grond van zijn hart. Ik ben maar gewoon een taaldocent, maar ik mag blijkbaar veel voor hem betekenen.

Dat merk ik vaker. Ik ben belangrijk voor de cursisten, want vaak is hun wereldje (nog) zo klein. Ze moeten veel vrienden en familie missen. Verloren in de oorlog of achter gelaten. En af en toe skype of bellen (als er internet is), is niet hetzelfde als dichtbij elkaar zijn.

“Gisteren mijn moeder belde. Zij huilde! Zij zegt: Ik misschien bijna dood en ik niet gezien jou...”

Hij heeft zijn moeder al 7 jaar niet gezien. Ze kent zijn kinderen alleen van de foto's of korte skype gesprekken.

Een andere cursist werkte keihard om de examens zo snel mogelijk te halen. Hij had haast zei hij. Als hij aan zijn inburgeringsplicht had voldaan, kon hij een paspoort aan gaan vragen. Pas dan kon hij reizen. Hij moest zijn familie gaan zoeken, want hij was ze onderweg kwijtgeraakt en contact zoeken had steeds niks opgeleverd. Hij wist niet of ze nog leefden...Het klonk als een spannend boek, maar het was de realiteit voor deze jongen...

Hoe kan het toch dat er nog steeds mensen zijn die lelijk praten over vluchtelingen. En ze minachtend 'gelukszoekers' noemen... Deze mensen zijn geen gelukszoekers; ze hebben ál hun geluk achter gelaten en weten dat het hier nooit zo gaat worden als toen. Want geluk zit niet in het hebben van een huurhuis en een uitkering. Geluk is: de mensen van wie je houdt dichtbij je hebben. Of in ieder geval weten dat het, ergens anders, goed met ze gaat.

Ik kan het allemaal niet oplossen, hoe graag ik dat ook zou willen. Maar... door de taal te leren, maken ze al een goed begin! Hun wereld wordt groter en er gaan deuren open...

Dankbaar dat ik daaraan een bijdrage mag leveren!